

## **Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2021)**

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức cho đoàn viên, thanh niên. Nhìn nhận đoàn viên, thanh niên một cách toàn diện, thấy rõ vị trí, vai trò “Là người tiếp sức cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Trong suốt cuộc đời hoạt động không mệt mỏi của mình, Người luôn dành cho thanh niên nước ta tình cảm yêu thương vô hạn. Bác thấy rõ và chỉ ra vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, Người luôn luôn giáo dục, chăm lo giác ngộ thanh niên sao cho xứng đáng với vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp và của dân tộc.

Cuối năm 1924, Bác Hồ đã lựa chọn một số thanh niên yêu nước để mở một lớp huấn luyện tại một địa điểm nước ngoài, đào tạo thành những cán bộ cách mạng rồi đưa về nước để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin trong giai cấp công nhân và nhân dân ta. Tổ chức cách mạng đầu tiên mà Bác Hồ gây dựng, tổ chức tiền thân của Đảng ta ngày nay là “Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội” (tháng 6-1925). Trong tổ chức này Bác lập ra một nhóm bí mật làm nòng cốt là Cộng sản Đoàn. Nhóm này hầu hết các đồng chí đều ở tuổi thanh niên như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong,... Theo báo cáo ngày 19-2-1925 của Bác gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản có đoạn: *“Chúng tôi đã lập được một nhóm bí mật gồm 9 người... Trong số này có 5 đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản. Chúng tôi còn có hai đoàn viên dự bị Đoàn Thanh niên Cộng sản”*. Như vậy là ngay từ năm 1925, tức là năm thành lập ra tổ chức tiền thân của Đảng ta sau này, Bác đã quan tâm ngay đến việc thành lập ra Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Ngoài ra lúc đó, Bác đã lập ra một nhóm “Thiếu niên tiền phong” gồm các em tuổi từ 12 đến 15 ở Quảng Châu. Nhóm này gồm có 8 em trong đó có Lý Tự Trọng – một đoàn viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản sau này, đã oanh liệt đấu tranh đến hơi thở cuối cùng. Thấy rõ vai trò to lớn và quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, ngay từ lúc ra đời, Đảng ta đã quan tâm ngay đến việc tổ chức giáo dục và rèn luyện thanh niên.

Tháng 5-1929, hai chi bộ Thanh niên Cộng sản đầu tiên trong cả nước được thành lập ở Hải Phòng: một chi bộ ở Nhà máy xi măng gồm 10 đồng chí và xuất bản tờ báo “tia lửa”, một chi bộ ở trường Bon Nam gồm 11 đồng chí, xuất bản tờ báo *“thanh niên cộng sản”*. Sau đó nhiều chi bộ thanh niên cộng sản được thành lập ở các tỉnh: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định. Các chi bộ thanh niên đã tham gia nhiều phong trào đấu tranh cách mạng, đi vào các đối tượng công nhân, học sinh và các tầng lớp lao động, rải truyền đơn, theo cờ đỏ búa liềm, tham gia bãi công, thành lập Hội Học sinh Sinh viên, ra báo mật lấy tên là *“Sinh viên”* ở miền Bắc, báo *“Xích sinh”* (Học sinh đỏ) ở Nghệ An, *“Người học trò”* ở Huế.

Phong trào cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng phát triển rộng lớn, đỉnh cao là xô viết Nghệ Tĩnh. Thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong các cuộc đấu tranh. Qua phong trào, tổ chức Đoàn được hình thành ở nhiều nơi, nhiều cấp. Nhiều tấm gương đấu tranh anh dũng hy sinh đã xuất hiện. Chỉ riêng hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã phát triển hơn 2.000 đoàn viên, thành lập được ban chấp hành cấp tỉnh, huyện. Tuy nhiên, các nhóm Thanh niên Cộng sản vẫn chưa có một tổ chức chung thống nhất tập hợp, lãnh đạo, chưa có chương trình, điều lệ.

Ngày 16-4-1930 Ban Chấp hành Thanh niên Quốc tế Cộng sản đã gửi thư cho Trung ương Đảng ta nêu rõ vị trí, tính chất của Đoàn Thanh niên và đặt vấn đề phải

lập ra Đoàn Thanh niên Cộng sản. Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 -1930 họp tại Hồng Công đã có một quyết nghị về vấn đề thanh niên: “Đoàn là một tổ chức của những người thanh niên cộng sản thừa nhận và thi hành Chương trình, Điều lệ của Đảng Cộng sản...các đoàn thể của Thanh niên Cộng sản sẽ theo Chương trình, Điều lệ của Đảng Cộng sản mà làm việc và phải tham gia hết thảy các cuộc đấu tranh, phải hết sức giúp cho Đảng”.

Đến hội nghị lần thứ 3 của Trung ương Đảng (tháng 3-1931) tại Sài Gòn quyết nghị: “Cần kíp tổ chức ra Thanh niên Cộng sản Đoàn”. Từ đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương ra đời.

Sau này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (1960) đã quyết định lấy ngày 26-3, ngày Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai (tháng 3-1931) thông qua nghị quyết về công tác thanh vận làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn.

#### **Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ cách mạng:**

- 1931: Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương
- 1937-1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
- 11-1939: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
- 1941: Thanh niên Cứu quốc Việt Nam
- 1956: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
- Đầu năm 1970 nhân kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đoàn, thể theo nguyện vọng tha thiết của thế hệ trẻ và đề nghị của Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết Đoàn Thanh niên lao động, Đội Thiếu niên tiên phong, Đội Nhi đồng được mang tên Bác Hồ vĩ đại. Tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh.
- Tháng 12-1976: sau Đại hội lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn được đổi tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

#### **Quá trình công hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:**

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do dân tộc, cùng với các tầng lớp nhân dân, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng đi đầu xung kích trên các mặt trận: Đấu tranh đòi tự do dân chủ, giảm sưu thuế, chống phu phen, chống địa chủ cường hào, chống nền giáo dục nô dịch, chống bọn phản động tay sai xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử dân tộc. Năm 1944, khi Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị “sửa soạn tổng khởi nghĩa”, tuổi trẻ khắp nơi tích cực sắm sửa vũ khí, luyện tập quân sự, chặn quân Nhật, phá kho lúa, cướp súng giặc giết giặc.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) Đảng quyết định mở rộng đội ngũ giải phóng quân, thanh niên các nơi nô nức xung phong ghi tên tòng quân. Đây là cuộc ghi tên tòng quân lớn nhất cách mạng Tháng Tám. Đoàn viên thanh niên đã cùng đồng bào cả nước làm nên Cách mạng Tháng tám năm 1945 thành công.

Từ ngày 23-9-1945 thực hiện chỉ thị của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam chuẩn bị kháng chiến; củng cố, xây dựng lực lượng, luyện tập quân sự, trang bị vũ khí, tiêu diệt sinh lực địch và trừ khử bọn tay sai. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp có 1,5 triệu đoàn viên thanh niên bổ sung vào lực lượng quân đội, du kích, thanh niên xung phong. Nhiều tấm gương hy sinh dũng cảm: Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Trần Cừ, Cù Chính Lan, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn...Đoàn viên thanh niên đã cùng các lớp tuổi khác toàn dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 7-4-1954, buộc thực dân Pháp phải ký

Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam và trên toàn cõi Đông Dương.

Miền Bắc giải phóng, đoàn viên thanh niên sôi nổi với các phong trào “Ba sẵn sàng”, xung phong đi đầu trên mọi lĩnh vực, góp phần hoàn thành các kế hoạch Nhà nước và cùng miền Nam tiếp tục đánh Mỹ. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 5 triệu đoàn viên đã tình nguyện gia nhập quân đội, du lịch, thanh niên xung phong, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Qua bốn phong trào lớn do Trung ương Đoàn phát động, phong trào “3 mũi xung kích làm chủ tập thể”, cuộc vận động “3 mũi tiến công chống tiêu cực”, “5 chương trình hành động cách mạng”, Đoàn đã thực hiện xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trong công cuộc lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Với những cống hiến to lớn, Đoàn đã được nhà nước tặng thưởng: 2 huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 1 huân chương Thành Đồng hạng Nhất

*“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, tuổi trẻ cả nước đã phát huy truyền thống của thế hệ trước, hăng hái, sôi nổi hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”, tích cực tham gia các diễn đàn: “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi”, “Thanh niên sống đẹp sống có ích”...

Những tình cảm, sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Bác Hồ dành cho đoàn viên, thanh niên luôn là nguồn động lực cổ vũ, khích lệ tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Đồng Nai nói riêng ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình, được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước, được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên hôm nay đã và đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

**Mai Mai**